



Leven als god in Frankrijk... al in de oertijd wist men dat je daarvoor in de Dordogne moet zijn!

En het zijn niet alleen de prehistorische grotten die de geschiedenis van deze streek weergeven. Veel van de goed bewaarde middeleeuwse dorpijs dragen de titel 'Plus Beaux Village'. Je kan er door de oude straatjes dwalen, proeven van de streekproducten op lokale marktjes en aperitieven met een lekkere streekwijn op een terrasje. Wij gaan naar de Périgord Noir, een van de mooiste stukjes van de Dordogne. Kastelen en tuinen zijn er in alle soorten, van formele Franse tot watertuinen en van Engelse tot bamboetuinen. En hoe kwam de Amerikaanse zangeres en actrice Josephine Baker hier terecht?



DAG 1

Samenkomst in Zaventem rond 7.00 uur in de ochtend voor het vertrek per autocar richting Périgord. Na het vrije middagmaal bezoek je in Ile de France het barokke kasteel van **Vaux Le Vicomte** met zijn prachtige tuin. De Franse tuin met weidse vergezichten nodigt uit tot kuieren langs gestileerde perken, waterpartijen, grotten, watervallen en elegante standbeelden. Met dit ontwerp werd Le Nôtre de favoriete tuinarchitect van de zonnekoning, voor wie hij later de tuinen van het kasteel van Versailles zou ontwerpen. Daarna verder naar **Orleans** waar je overnacht. Vrij avondmaal.

DAG 2

Je reist verder naar je uiteindelijke bestemming: de Périgord. Onderweg strek je even de benen in het middeleeuwse stadje **Terrasson Lavilledieu**. Na het vrije middagmaal bezoek je **Les Jardins d'Imaginaire**. Vlakbij de prehistorische grotten van Lascaux vertellen Kathryn Gustafson en Philippe Marchand de geschiedenis van de mensheid aan de hand van 13 thematische tuinen, die ook prachtige vergezichten bieden op de vallei van Vézère. Daarna ga je naar het hotel in Sarlat-la-Canéda dat je uitvalsbasis wordt voor de komende dagen.

DAG 3

In **Milandes** bezoek je het kasteel en de mooie tuin. Charles Auguste Claverie deed voor het ontwerp van de tuin een beroep op landschapsarchitect Jules Vacherot die voor koning Leopold II de eerste tuin van de Kunstberg in Brussel ontwierp voor de Wereldtentoonstelling van 1910. De Franse tuin in het midden van het Engelse landschapspark werd recent gerestaureerd, met verwijzingen naar de renaissance en de art nouveau. In het kasteel zelf staat alles in het teken van Josephine Baker en haar 'Village du Monde'. Na het bezoek wordt er een middagmaal voorzien waarna de autocar je naar **La Chartreuse de Conty** rijdt. In deze Toscaans aandoende privétuin rond een chartreuse uit de 19de eeuw wandel je tussen cipressen, buxussen, geraniums en oleanders. Je sluit de dag af met een ontspannen boottochtje op de Dordogne.

DAG 4

Je verkent het prachtig gerestaureerde renaissancestadje **Sarlat**. Na een vrij middagmaal trek je naar Carlux voor een bezoek aan **Les Jardins de Cadiot**, een charmante privétuin bestaande uit tien verschillende thematuinen waaronder een Engelse tuin, een rozentuin en een labyrint. Naast een uitgebreide plantencollectie zie je ook heel wat beelden in de tuinen. Terug naar het hotel voor het avondmaal.

DAG 5

De romantische en pittoreske **tuinen van Marqueyssac** liggen rond een vroeg 19de-eeuws kasteel. Het park zelf stamt uit de 17de eeuw en is bekend om zijn buxustuin. Je loopt langs prachtig gevormde buxusbomen, siertuinen, watervalletjes en door bossen. Vanop de Belvédère de la Dordogne, 130 meter boven de rivier, kan je genieten van het mooiste panorama van de Périgord. Na het vrije middagmaal ga je naar de **Jardin Exotique Bambousaie** de la Roque-Cageac. La Bambousaie is - zoals de naam doet vermoeden - vooral gewijd aan bamboe in alle maten en kleuren. Gabriel Tarde kocht zijn eerste bamboeplanten op de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs.

DAG 6

Na het ontbijt bezoek je de **Jardins d'Eau Carsac-Aillac**. Vijvers, watervallen, beekjes, een weelderige vegetatie met lotusbloemen en andere waterplanten... brengen je helemaal tot rust. Na het vrije middagmaal bezoek je het vestingstadje **Domme**, een van de vele 'plus beaux villages de France'. In de wijngaard van Moncalou maak je kennis met de Vin de Domme.

DAG 7

Je reist naar Vézac voor een bezoek aan de tuin van de **Manoir d'Eyrignac**, een schitterende formele tuin naar 18de-eeuwse model. De originele en fantasierijke stijl combineert Franse strengheid en Italiaanse zwier. Middagmaal in de Manoir. Je laat de Périgord achter je en rijdt naar het noorden, naar Rambouillet waar je overnacht.

DAG 8

Na een kort bezoek aan het stadje **Rambouillet** met zijn kasteel en Franse tuin, rij je naar Zaventem, waar je omstreeks 19.00 uur toekomt.



Périgord 12 - 19 mei '24

Romantisch, artistiek, exotisch... voor ieder wat wils

1860 euro/persoon

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 400 euro

INBEGREPEN

- De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
- Nederlandstalige reisleiding en deskundige toelichting door Marleen Waerzeggers
- Lokale Franstalige gidsen
- Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
- Overnachtingen met ontbijt in comfortabele drie en viersterren-hotels
- 2 middagmalen en 6 avondmalen in lokale restaurants of het hotel
- Vervoer in een comfortabele autocar, vertrek vanuit de luchthaven van Zaventem
- KBC annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering
- BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Minimum 15, maximum 20 deelnemers