



Meibedevaart Gistel 2024 voor het ganse gezin.

“Maria koningin van de vrede”

*Meimaand - Mariamaand.*

Terwijl de wereld om ons heen steeds meer in brand staat, komen we in de meimaand samen bij Maria. Bij haar zijn we welkom, mogen we zijn wie we zijn, branden we een kaarsje en bidden we vol vertrouwen dat het aangaan van dialoog wrok, haat en oorlog mag voorkomen.

We vieren samen eucharistie waarbij we de overleden leden van Landelijke Gilde, Ferm en KLJ gedenken. Bij het enthousiast meezingen van enkele Marialiederen hopen we allen dat de vrede in de wereld snel mag terugkeren!

Op een bedevaart is er ook ruimte voor ontmoeting. Het plaatselijk Meibedevaartcomité nodigt alle aanwezigen uit om samen iets te drinken in de cafetaria van het domein waarbij Landelijke Gilde Gistel zorgt voor de bediening.

**Voor wie?**

Alle leden van de verschillende afdelingen Landelijke Gilde, Ferm en KLJ met hun familie en vrienden die vurig meer vrede wensen.

**Wanneer?**

Vrijdag 17 mei 2024 om 20u00

**Waar?**

Abdij Ten Putte, Abdijstraat 84, Gistel

**Programma**

Eucharistie

Ontmoeting in de cafetaria