

MOORSEL en het Kluizenbos in de DENDERSTREEK

Wandelen in een Faluintjesgemeente



Routegegevens

Aantal kilometer:	8,69 km
Parcours:	verharde wegen afgewisseld met trage wegen
Troeven:	* landbouw * trage wegen * bos en kasteel
Startplaats:	Sint-Martinuskerk, Margrietstraat 14, Moorsel
Parking:	Er is parking naast de kerk, bereikbaar door doorrijden via de achterkant van de kerk.
Signalisatie:	RouteYou via QR-code, van 23/04 tot 24/05 oranje pijlen LG

Belangrijke richtlijnen!

- Gooi uw afval niet weg en houd uw hond ten allen tijde aan de leiband.
- Bij veel regenval best waterdichte schoenen of een extra paar sokken.

Routebeschrijving

We vertrekken langs het gangetje aan de achterkant van de kerk en steken de Opwijksesteenweg over om iets verder rechts richting het Waterkasteel te wandelen en net voor het hekken naar links in te slaan. Op het einde van de afsluiting, ga je rechts en blijf je langs de zijkant van het kasteel wandelen. Aan het kruispuntje links de Pee Klakstraat in, net voorbij huisnummer 24a, rechts een wegel in. Op het einde volg je mee naar rechts en dan terug naar links tussen de velden. Verder op de wegel ga je weer rechtsaf om terug op de Dreef uit te komen die je naar links opwandelt. Steek op het einde de Opwijksesteenweg over, ga een klein beetje naar rechts om meteen weer links een trage weg in te slaan. Volg deze tot je in het bos opnieuw naar rechts kan meevolgen. Volg daarna steeds rechtdoor tot je verderop naar links kan en meteen rechts een nieuwe wegel inslaat. Hier wandel je rechtdoor aan de achterkant van de serres om uiteindelijk via de parking van Taverne De Oude Snas aan de Affligemdreef uit te komen. Je steekt de Affligemdreef over, gaat naar rechts en opnieuw een klein stukje verder links een nieuwe trage weg in. Op de eerste hoek links volgen en op het volgende kruispuntje naar rechts. Je wandelt een heel stuk rechtdoor, op de volgende splitsing nog eens rechts om dan iets verder weer naar links te gaan. Net voor je op de straat zou komen, ga je rechts langs de achterkant van de tuintjes de Kluizenweg in. Volg deze rechtdoor tot je op het kruispuntje komt aan de grote houtvoorraad. Steek het kruispunt rechtdoor over en je passeert op je rechtse kant de Kluiskapel. Iets verderop in het bos kan je naar rechts door een houten hekken het bos inwandelen. Blijf dit pad volgen, tot je aan je linkse kant weer een houten hek ziet, waar je zelf dan naar rechts gaat. Wandel rechtdoor het bos weer buiten en ga naar links de Affligemdreef weer op. Je passeert op je linkse kant het golfterrein en kan aan de overkant een nieuwe trage weg inwandelen. Als je aan het kruispunt met de serres komt, ga je naar rechts om iets verder weer naar links te gaan. Op het einde schuin naar rechts de Kapittelstraat over en weer door een wegel tot aan de Waverstraat, waar je links gaat. Even op de Waverstraat kom je op een splitsing met een grijs geschilderd huis. Op die splitsing naar links 't Bergsken naar boven. Na deze laatste pittige klim, kom je weer bij de kerk terecht, waar je aan de voorkant de trappen opwandelt en aan de rechtse kant weer op de parking eindigt.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Binnenkort verloten we onder alle ingezonden foto's een Weekendje 'Logeren in Vlaanderen' ter waarde van 250 euro.

Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien Je dit niet wilt, gelieve dit expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw foto's.



Beter Buiten wandeling

MOORSEL en het Kluizenbos in de DENDERSTREEK

Wandelen in een Faluintjesgemeente



Enkele hoogtepunten



1. Sint-Martinuskerk

De kerk zou volgens de legende gebouwd zijn op het puin van de Heilige Sacramentskapel die voor het eerst in 1105 werd vermeld en onder de voogdij van de abt van Affligem viel. De kerk heeft een 13e-eeuwse kerktoren en is toegewijd aan Martins van Tours.

Naast de kerk staat op het dorpsplein de Sint-Gudulakapel. Een 15e-eeuwse kapel gewijd aan de Heilige Gudula, ter herinnering aan de Moorsele legende van Sint Goedele die zorgde voor de armen en zieken. Volgens de legende ging zij elke ochtend naar de kerk in de nabijheid van haar woonplaats in Moorsel. Om haar te doen afdwalen blies de duivel telkens weer de kaars in haar lantaarn uit. Dankzij haar gebed werd het licht zonder tussenkomst van een mensenhand telkens weer aangestoken. (bron: Wikipedia)

2. Het Waterkasteel en Baron De Meer

Het Waterkasteel van Moorsel dateert van 1520 en werd gebouwd in opdracht van de kardinaal-abt van Affligem, Karel Van Croÿ. Het kasteel werd in 1944 beschermd en werd gerestaureerd door de huidige eigenaar, Willy Michiels. In de 18e eeuw erfde Jan Jozef Victor Ghisleen de Meer het kasteel, hij speelde een actieve rol als verzetsstrijder tijdens de Boerenkrijg. Aan het hoofd van de lieden uit de Faluintjesstreek wist hij op 2 januari 1797 de Franse troepen of Sansculotten uit de abdij te verdrijven. Hij was onder meer belast met de opstanden in Hekelegem, Moorsel en Meldert. Op 20 februari 1797 werd hij voor de krijgsraad ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Op het einde van de wandeling vind je aan de kerk de herdenkingsplaat die je hier op de foto ziet. (bron: Wikipedia)



3. Pee Klak

Domien Camiel De Rop was een volksfiguur geboren in de wijk Steven. Hij kreeg de bijnaam 'Pee Klak' vanwege zijn pet die schuin op zijn hoofd stond. Hij was mager, bezat niet veel geld en kreeg daardoor kledij geschonken van andere mensen. Hij had een vinnig kijkend rechteroog en een bijna dichtgeknepen linkeroog. Zijn stevige snor leek de richting van zijn scheve pet te volgen en rond zijn hals hing meestal een stevige sjaal. Na de dood van zijn moeder verhuisde Pee naar de Kattestraat, dichtbij het Waterkasteel. Hij zocht meer dan eens zijn geluk in het bier en je kan alle details over zijn leven lezen in het boek 'Pee Klak' van Ben Putteman. Er zijn twee Pee Klakbieren, een donker amberkleurig en een licht bier, beiden 5,4% en ze worden gemaakt door Brouwerij Strubbe in Ichtegem (West-Vlaanderen). (bron: Wikipedia)



4. Kluizenbos en de Kluiskapel

Het Kluizenbos ligt tussen het Somergempark en de Affligemdreef. Het is een overblijfsel van een ouder bos dat samen met het Kravaalbos deel uitmaakte van het Kolenwoud. Aan de rand van het bos, op de plaats genaamd Breedeik, borrelde een levenskrachtige bron die eeuwen later 'Kluizeputteken' genoemd werd. Volgens de legende zouden de lokale baby's in de streek niet door de ooievaar gebracht worden, maar uit deze put komen. Een legende die zijn oorsprong waarschijnlijk kent in de vroegere geneeskrachtige eigenschappen die de bron werd toegedicht.

Vlakbij de bron staat de Kluiskapel die in de 12e eeuw door enkele kluizenaars werd bewoond. De belangrijkste was Radulfus de Zwijger die in de kapel werd begraven. Deze edelman werd priester en stond bekend om zijn uiterlijk: hij droeg een boetekleed uit paardenhaar en een ijzeren ketting als gordel. Na een ononderbroken stilzwijgen van 16 jaar zou hij op wonderbaarlijke wijze een brand in de kloosterbrouwerij gestopt hebben met de woorden "vuur, sta stil". (bron: Wikipedia, Tim t'Kint)

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** 'Beter Buitenwandelingen'

Beter Buiten wandeling