

OVERSLAG (Wachtebeke)

Lieflijk plattelandsdorp langs weerszijden van de grens



Routegegevens

Aantal kilometer: 6,5 km

Parcours: vlak, deels verhard en onverhard

Troeven:

- * plattelandsdorp 'pur sang'
- * smokkelen en grensperikelen
- * trage wegen
- * mooie panorama's

Startplaats: De grenspost, Overslag 46, Overslag (Wachtebeke)

Parking: Voldoende aan de kerk

Signalisatie: RouteYou via QR-code, van 25/06 tot 1/08 oranje pijlen LG

Belangrijke richtlijnen!

De paden zijn niet toegankelijk voor kinderwagens. Af en toe ook lang gras

Met dank aan Landelijke Gilde Ertvelde

Routebeschrijving

We vertrekken aan de frituur De Grenspost en steken daar direct de Nederlandse grens over tussen 2 'typische gietijzeren' palen. Even verderop gaan we bij het beeld van "Overslag" rechts over het kleine brugje en we volgen de aardeweg tot het volgende kruispunt. Daar gaan we links en direct rechts. We komen zo in de Plassestraat. Bij het volgende kruispunt gaan we rechts links in de Bovenhoek. Even verderop rechts richting WKP91 en we blijven deze volgen dwars door de velden tot het WKP 91. Daar volgen we rechtdoor tot de Brandstraat, die we rechts inslaan en afwandelen tot WKP 77. Daar gaan we rechts en bij WKP 78 gaan we terug rechts. Steeds rechtdoor langs trage weg (gras kan lang staan) tot aan de Schoolstraat, waar we naast Brouwerij Broers arriveren. Daar gaan we links tot het dorp. We gaan terug naar "de Grenspost" en gaan nu links de "Gebuurt" in. Verderop rechts richting WKP35. Even verderop even zigzaggen door "Gebuurt" en verder tot Overslagdijk, die we blijven volgen tot WKP 35. Daar steken we de baan over en we volgen steeds richting WKP76 tot we aan een betonweg komen. Die gaan we links in (Palingweg) en volgen die tot het einde. Daar rechts en volgen tot aan de bocht, waar we links inslaan richting "Overslagdijk 5". Dan 2 x rechts en we koem zo aan het beginpunt.

WKP: wandelknooppunt – bruine bordjes

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. We verloten onder alle ingezonden foto's een weekendje 'Logeren in Vlaanderen' ter waarde van 250 euro.



Beter Buiten wandeling



Enkele hoogtepunten



1. De kerk

Bij het ontstaan van Overslag werd een kerk opgetrokken, waar voordien een noodkapel stond. De kerk werd ingewijd in 1712 en is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte. In de 2^{de} helft van de 19de eeuw werd ze uitgebreid. Rond de kerk bevindt zich een kerhofmuur met daarin 7 kapellen van Onze Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Sinds 2019 is de kerk ontwid en werd de bevolking van Overslag via allerlei projecten betrokken om een nieuwe functie voor deze kerk te zoeken.

2. De Grenspost

Deze grenspost of douanekantoor bestaat al sinds de Oostenrijkse tijd (18e eeuw). Je komt onderweg nog enkele Oostenrijkse grenspalen tegen. Het staat volledig op Belgisch grondgebied en heeft naast een Belgische toegangsdeur ook een uitgang naar Nederland aan de zijkant. Sinds de 'douane-unie' zijn alle grenskantoren van de douanes functioneloos geworden. Momenteel is het een 'lekkere frituur'.

3. Overslag, een dorp langs weerszijden van de grens

Overslag situeert zich langs beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Het werd zelfstandig in de Franse tijd (rond 1800) maar na het verlies van Napoleon in Waterloo in 1915 werd het dorp verenigd doordat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samenkwamen. Bij de onafhankelijkheid van België werden de oorspronkelijke grenzen terug ingesteld. Daarom staan hier 4 grenspalen.

De grens is zeer bepalend geweest in het functioneren van dit dorp omdat wetten en regels niet altijd hetzelfde zijn aan de beide zijden van de grens in perioden van oorlog. Die grens is ook sterk bepalend geweest bij het uitbreken van de mond- en klauwzeerepidemie in 2001 of recent in het kader van de maatregelen rond het coronavirus.

4. Smokkelen – De zwarte ruiter

Een grens geeft altijd aanleiding tot smokkelen, want steeds zijn er wel producten die goedkoper zijn aan de andere landszijde. Kort na de tweede wereldoorlog tierde een smokkelperiode rond diverse landbouwproducten als bv. kaas en boter. Smokkelaars speelden een gevaarlijk kat-en-muisspel met de douaniers en soms kwam het tot vuurgevechten, waarbij zelfs gepantserde wagens weden ingezet. Fons De Ruyter was een geducht smokkelaar en had als bijnaam de Zwarte Ruiters. In 1982 werd een gelijknamige film gemaakt, waarbij diverse locaties uit Overslag in beeld kwamen.

5. De dodendraad

Zowel de "Gebuurte" als de Overslagdijk liggen aan de grens. Spionnen, Belgische oorlogsvrijwilligers, Duitse deserteurs en smokkelaars staken vlot de grens over toen Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef. Om dit te verhinderen zetten de Duitsers in 1916 een elektrische versperring, met een spanning van meer dan 1500 volt. Het dorp werd als het ware verdeeld in twee delen. De grenzen werden zwaar bewaakt en er was een soort 'niemandslaan' tussen beide landen.



Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** 'Beter Buitenwandelingen'