

Meimertochten

Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
komt men U, Maria, tegen ...

Startplaats

Assebroek Kerklaan
± 1 km wandelen

Geniet van deze tocht

Ontdek ook de andere MEImer-
wandelingen op [www.landelij-
kegilden.be/meibedeavaart2021](http://www.landelij-
kegilden.be/meibedeavaart2021)

Volg steeds de, op dat moment
geldende, coronaregels

Hou het ook (verkeers)veilig met respect
voor andermans eigendom en de natuur
(laat dus geen zwerfvuil achter)

Het meibedeavaartcomité is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.



Ferm



Aan de pelgrim

Pelgrim

Sta op tijd eens stil
Om te weten waar je staat
Om zicht te krijgen op je leven,
Op je unieke plaats tussen mensen,
Op je eigen onvervangbare taak
In de kleine
En de grote wijde wereld.

Pelgrim

Sta op tijd eens stil,
Om achterom te kijken,
Zie hoever je al bent,
En kijk vooruit
Om bij te sturen,
Om richting te bepalen
Om je te heroriënteren
Op de etappe van morgen.

Pelgrim

Sta op tijd eens stil
Al was het allemaal maar
Om tot rust te komen,
Om nieuwe krachten te verzamelen,
Om met volle teugen te genieten
Van het goede,
Om verbondenheid te vieren.

Carlos Desoete

Meimerwandeling

Assebroek

De tocht start **aan het info bord in de Kerklaan. (1)** (zie foto's achteraan)

Naar rechts richting Koeiendreef. Enkele meters verder hebben we een bank om even stil te vallen. In ons dagelijks leven moeten we ook eens stil vallen. Hier voor ons in de weide grazen enkele schapen met een wollenvacht op hen. (2)

Mijmering

Dit doet mij denken aan warmte. Waar gaven wij warmte aan anderen of kregen we warmte?

De schapen zijn ook vergezeld van enkele ganzen, ze hebben nogal een lange hals. Durven wij onze nek uit steken voor mensen in nood? Hebben we dit al gedaan, hoe voelt dat? Of heeft er al eens iemand voor jou zijn nek uitgestoken als je problemen had?

Gebed

*Heer, ga met ons mee.
In de ochtend van ons leven wanneer alles zonnig is en het geluk ons toelacht.
Ga met ons mee,
Op de middag van ons leven wanneer alles om ons heen woelig is en wij zoeken te leven voor U, voor de naaste en voor onszelf.
Ga met ons mee,
In de avond van ons leven wanneer heel ons leven in een verre vlakte ligt met hier en daar een vale plek, bedekt met schaduw.
Blijf bij ons Heer .
Dat vragen we U vandaag en al de dagen van ons leven.
Amen.*

We stappen **verder tot aan de volgende bank die zich links van ons** bevindt, daar slaan we links af.

Een eindje verder komen we een boomstam tegen om er even op halt te houden. (3)
We kijken de wijde natuur in naar de horizon, de toekomst. (4) Hoe zie jij de toekomst voor ogen, voor jou, je kinderen of kleinkinderen?

Psalm 128

*Op weg: langs bomen en mensen
en mensen als bomen,
hoge en lage
takken breed, takken hoog
bomen met vruchten
zoet en zuur.
Zien en smaken
vruchten en arbeid,
vruchten van mensen,
vruchten van leven.
Gij, levensboom
gezegend om de vrucht van uw leven.
Schenk mij kracht
vrucht te dragen.
(T. Brugge)*

We stappen weer verder tot aan de brug (knooppunt 42).

We stappen de brug over naar een aardeweg. Waar zijn wij een brug voor iemand, wat betekent voor jou een brug zijn?

Wat je houvast is

*Wat je houvast is,
blijf daaraan vasthouden,
Wat je doet, blijf dat doen.
Laat niet los.
Loop snel en lichtvoetig,
Zonder je voeten te stoten,
zonder stof op te gooien.
Veilig, blij en opgewekt;
Ga bedachtzaam je weg
en geniet er intens van.
(Clara van Assisi)*

We stappen **verder richting knooppunt 41**. Naar de Kerkedreef waar enkele meters verder het wandelpad naar de kerk zich bevindt.

Hier vinden we een mooi Mariabeeld dat in 2020 300 jaar werd gevierd. Zeker de moeite waard om ook eens de infozuil over deze viering te beluisteren.

We sluiten onze pelgrimstocht af bij Maria met een moment van stilte en rust.

Ik wil me spiegelen aan Maria

God, vandaag wil ik me spiegelen aan Maria.

*Ze staat dicht bij de mensen,
bij ons dagelijkse leven
want ook zij was een gewone vrouw, een
moeder, een echtgenote,
in zekere zin ook een alleenstaande
vrouw,
ondanks de onmetelijke grootheid van
haar goddelijk moederschap.*

*Ik bewonder haar openheid voor jouw plan
met haar,
haar trouw aan Jezus,
haar stille maar aandachtige
aanwezigheid op alle belangrijke
momenten in Zijn leven.
Zoals op de bruiloft in Kana,
toen ze Jezus in alle eenvoud aanzette
om die mensen te helpen,
en zo het beste in Hem als het ware
wakker riep.
Maar ook onder het kruis bleef ze rechtop:
liefde die niet opgeeft ook als alles instort,
onbegrijpelijk en uitzichtloos pijnlijk is.*

*Het zal wellicht niet zo'n vaart lopen in
mijn leven.
Toch wil ik met jouw hulp me niet laten
vangen door kleine tegenslagen.
Net die mensen die het mij vandaag niet
gemakkelijk maken wil ik graag blijven
zien,
me inleven in hen,
hen extra goed beluisteren
zodat een volgehouden liefde ook hier
het beste naar boven kan brengen bij
iedereen die ik ontmoet.*

**Wij hopen dat jullie
een deugddoende
wandeling en
bedevaart hebben
gehad en we wensen
jullie wel thuis.**



(1) Infobord Kerklaan



(2) Schapen en ganzen in de Koeiendreef



(3) Boomstam



(4) De wijde natuur

Achtergrondinformatie Assebroek

De Assebroekse Meersen is de benaming van een laag gelegen grondgebied en is deels gelegen op de gemeentes Brugge (Assebroek), Oostkamp en Beernem (Oedelem). De kern van het gebied werd een 5-tal jaar geleden heringericht door de overheid (Agentschap Natuur en Bos), en beslaat ongeveer 100 ha, zoals op de bijgevoegde kaart staat afgebeeld.

De bedoeling van de herinrichting was de unieke natuurtoestand en bodemeigenschappen te vrijwaren. De bodem is inderdaad vrij uniek in Vlaanderen, nl. een moeraskalklaag onder een venige bodem. Voor de bewaring van de venige bodem is een bestendige hoge waterstand nodig, daarom legde men terug de laantjes-structuur aan en wordt in de zomer bevoeid via de aanpalende Meersenbeek.

Historisch gezien zijn de meersen zeer belangrijk geweest in de ontwikkeling van het graafschap Vlaanderen. Door de overstromingen in de winter en de vochtige toestand in de zomer, waren dit rijke graslanden die veel hooi voortbrachten voor het vee. Dit vee bracht op zijn beurt veel mest, waarmee de akkerlanden konden vruchtbaar gemaakt worden en een rijke graanoogst geven, wat in die tijd rijkdom en macht betekende .

Tot een twintigtal jaren geleden was dit nog steeds als dusdanig in gebruik voor de veeteelt, maar gaandeweg werd dit extensiever uitgebraat, minder passend in de moderne veeteelt, en door de huidige ingrepen in de herinrichting (hogere waterstand en geen bemesting) quasi verlaten door de normale landbouwuitbating.

We houden de wandeling beperkt tot ongeveer 1 km en wandelen van punt 44 , over 43 en 42 , en via 41 terug naar punt 44.

De beek die we links treffen tussen punt 43 en 42, waar we ze ook oversteken, is het Sint-Trudoledeken. Dit is een van de voornaamste waterlopen van de streek die het water van veel beken afvoert en uitmondt in het Zuidervaartje, dat op zijn beurt uitmondt in het Leopoldkanaal en zo afvoert naar de zee in Heist. Daar de meersen lager gelegen zijn dan het Trudoledeken dient dit niet voor de meersen en wordt in deze meersen het waterpeil gestuurd door een systeem van schotten en stuwen en het pompstation in Moerbrugge naar het kanaal Gent-Oostende.

De naam Trudoledeken is ontleend aan het klooster van Sint-Trudo, een vrouwenklooster. Vernield in 1128 en herbouwd aan de st-Trudostraat (nabij st-Lucaskliniek), en terug vernield in de geuzenstrijd in 1578.

Vermeldenswaardig is nog dat we met de wandeling de bekende circulaire structuren omsluiten (onder andere in de bocht gelegen van het Trudoledeken). Dit zijn concentrische cirkels die vanuit de lucht zeer goed waarneembaar zijn in de vegetatie en die waarschijnlijk teruggaan naar een nederzetting of mottekasteel van rond de jaren 1200, en niet zoals men vroeger wel eens onderstelde een prehistorische nederzetting