

Meimertochten

Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
komt men U, Maria, tegen ...

Startplaats

Geraardsbergen Parking Driepikkel
±1 km wandelen

Geniet van deze tocht

Ontdek ook de andere MEImer-
wandelingen op [www.landelij-
kegilden.be/meibedevoort2021](http://www.landelij-
kegilden.be/meibedevoort2021)

Volg steeds de, op dat moment
geldende, coronaregels

Hou het ook (verkeers)veilig met respect
voor andermans eigendom en de natuur
(laat dus geen zwerfvuil achter)

Het meibedevoortcomité is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen



Ferm



Inleiding

Ons leven is een zoektocht naar geluk!
Het is de roeping van ieder mens om gelukkig te worden.
Vaak denken we grootse dingen te moeten doen,
maar het geluk zit eigenlijk in de kleine dingen
en is heel dikwijls zo verrassend dicht nabij.

Als christenen geloven we
dat God de bron is van het geluk
en Hem kunnen we op het spoor komen langs vele wegen.

Vandaag gaan we op tocht samen met Maria.
Deze vrouw toont ons steeds weer een weg naar het geluk
door ons uit te dagen in de voetsporen te treden van haar zoon Jezus.
Zij wil onze gids zijn in onze dagelijkse zoektocht naar het geluk
en misschien ook naar God.

Meimerwandeling Geraardsbergen

De tocht start **op parking Driepikkel in Geraardsbergen**. Wandel meteen de Oudeberg op richting kapel. Loop voorbij de vijver en hou even halt bij het bankje aan je rechterkant. (1) Vanaf hier heb je een prachtig vergezicht. In de buurt van het bankje staat eveneens een infobord met plattegrond.

Op tocht hebben we vaak een rugzak mee met enkele dingen in die ons kunnen helpen om veilig ons einddoel te bereiken. Het meest noodzakelijke dat we nodig hebben is een landkaart. Een kaart of een GPS helpt ons om de juiste weg te vinden. Wanneer we een kaart aandachtig bekijken, merken we dat er verschillende wegen naar hetzelfde doel leiden. Het komt er dan voor ons op aan om de kortste, de gemakkelijkste, de langste of de moeilijkste weg te kiezen. Misschien is die laatste wel de mooiste: denk maar aan de prachtige steile bergpaden. Jezus zegt van zichzelf dat Hij de weg is naar een mooi leven. Van die weg zegt hij niet dat het de gemakkelijkste is. Integendeel. Maar hij belooft wel dat het een weg ten leven is, een weg die de moeite waard is om te gaan. Zijn moeder, Maria, begreep dat. Daarom durfde ze ook te zeggen tegen de dienaars op de bruiloft van Kana: "Doe maar wat Hij u zeggen zal."

Evangelie

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.'

Gebed

*Maria, moeder van Jezus en moeder van ons allen,
Als eerste heb jij geloofd dat de weg die uw zoon ons aanwijst
een weg naar een gelukkig leven is.
Toch ervaren wij zo vaak dat het niet eenvoudig is om met Hem op pad te gaan.
Daarom vragen wij u: ga met ons mee en blijf ons steeds weer toefluisteren dat het goed is
om te doen wat Hij ons zeggen zal.
Wees gegroet.*

Mijmering

Maria was de eerste die geloofde dat haar Zoon de weg naar een gelukkig leven is. Jezus zegt dat van zichzelf ook, maar hij zegt daarbij niet dat het de gemakkelijkste is. Hij belooft wel dat het een weg die de moeite waard is om te gaan, om die eerste stappen te durven zetten.

Neem de tijd om even te mijmeren over volgende vragen. Welke weg wil jij in de toekomst graag bewandelen? Wat wil je bereiken en welke uitdagingen wil je aangaan?

De weg zal niet altijd even vlot verlopen; soms komen we op hobbelige paden en lijkt er geen einde te komen aan de tocht. Het is goed om af en toe even stil te staan bij jouw "schuiltent". Waar vind je rust, als het even stormachtig wordt? Waar of bij wie voel je je veilig? En wie of wat is jouw "wandelstok"? Wat geeft je steun, waarop vertrouw jij onderweg?

Vervolg je weg verder. Loop rechtdoor en volg de Muur naar beneden. Onderaan de Muur neem je de trap aan je rechterkant terug naar boven. Bovenaan vind je een rustbank. Neem hier even pauze. (2)

De weg naar het geluk die Jezus aantoont is niet de meest eenvoudige weg. Daarom is het ook goed om hem niet alleen te gaan, maar samen met anderen en zo elkaar te helpen op de weg naar een mooi en gelukkig leven. Daarom nemen we ook een touw mee op onze tocht.

Wanneer de weg te smal wordt of het grootste deel moe onder ons wordt en achterop dreigt te geraken kunnen we ons vastklampen aan een touw, om zo nauwer met elkaar verbonden de weg van het leven te gaan.

Dit touw is ook symbool voor datgene wat ons met elkaar verbindt. Wat christenen altijd weer met elkaar verbindt is de liefde. Dit is geen zeemzoeterige liefde, maar een liefde die aandacht heeft voor iedereen, die als eerste de ander dient, die heel concreet is en die speciaal aandacht heeft voor de zwaksten en de achterblijvers.

Evangelie

Jezus zegt: Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Gebed

*Maria, moeder van Jezus en moeder van ons allen,
Als eerste heb jij begrepen wat uw zoon bedoelde wanneer Hij vraagt om elkaar graag te zien
en ons leven te geven voor elkaar.
Uw concrete dienstbaarheid voor alle mensen,*

in het bijzonder voor de armen, de zieken, de vreemden en de gevangenen is een levend voorbeeld van wat Jezus ons vraagt.

*Help ons om steeds weer opnieuw te beginnen en dienstbaar te worden voor elkaar en voor de wereld.
Wees gegroet.*

Mijmering

Jezus zegt dat het goed is om niet alleen te gaan, maar samen met anderen. Samen beleef je immers meer en sta je sterker.

Denk eens even na. Wie of wat helpt jou op weg en is jouw richtingaanwijzer die je helpt om (levens)keuzes te maken? In wiens voetstappen wil jij graag wandelen, wie inspireert je?

Wandel verder rechtdoor op de Kapelmuur. **Je wandelt nu recht naar de Oudenbergekapel.** Daar kan u – als u dat wenst – een kaarsje branden, wat nadenken en bidden.

Vervolgens volg je het pad rechts naast de kapel. Volg mee langs de achterkant van de kapel tot op de Kolom. Hier staan we even stil. (3)

Wanneer het donker wordt is het niet zo dwaas om een lamp mee te nemen. Je kan dan de hele tijd de lamp voor jezelf laten schijnen. Maar misschien kan je ook wat verder schijnen en dan kan diegene die voor en achter ons loopt meelopen in ons licht. Met een lamp kunnen we de ander ook in de spotlight zetten. De ander in de spotlight zetten is zeggen: jij bent de moeite waard, zoals je bent! Dat is wat God tot elk van ons zegt, dat is wat wij christenen ook zouden kunnen proberen als tegengif voor het vele negatieve dat wordt gesproken over mensen.

Evangelie

Jezus zegt: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.

Gebed

*Maria, moeder van Jezus en moeder van ons allen,
Als een licht schijn jij doorheen de geschiedenis
en verlicht je al eeuwen het pad van mensen.*

*Blijf bij ons wanneer we verdwalen
en gids ons doorheen de donkerste nacht
naar de dageraad
die ons steeds weer vertelt dat liefde het
wint van de haat en leven van de dood.
Wees gegroet.*

Doe-opdracht

*Wanneer we met onze lamp goed schijnen op het pad zullen we de stenen zien die soms heerlijk kraken onder onze voeten, maar die ons soms ook ambeteren. Terwijl we verder wandelen rapen we allemaal één steentje op. Deze steen kan teken zijn van dankbaarheid om iets waarbij we ons steentje mochten bijdragen. Hij kan ook teken zijn van een vraag: Welke steen wil ik verleggen in mijn leven? Misschien is hij de steen die op onze maag weegt en die we liever kwijt willen.
Neem een steen mee onderweg en betast hem. Dit is jouw steen.*

Neem de trap naar beneden en maak een ommetje rond de vijver.

Van hieruit wandel je terug naar de parking. Bij het bankje aan de parking, houden we een laatste keer halt. (4)

Stenen hebben veel weg van mensen? Je hebt ze in alle maten, gewichten, geuren en kleuren. Ze kunnen hard en scherp zijn. Ze kunnen zelfs veel kapot maken, maar ze kunnen ook zacht en glanzend zijn, of sierlijk in het water liggen. Dit lijkt niet zo indrukwekkend, maar als je ze zorgvuldig op elkaar stapelt, kunnen ze een rivier verleggen. Denk maar aan de bakstenen: deze kan je op elkaar stapelen tot een huis en een thuis die bescherming biedt aan de mensen. Met de Landelijke Gilden en Ferm gaat het net zo. Geen enkele steen is dezelfde, ook geen enkel lid van onze bewegingen is hetzelfde. Stenen vallen soms helemaal niet op in de natuur. In je eentje val je ook niet zo snel op in de omgeving. Maar omdat we samen een sterke groep vormen, vallen we wel op. Wij zijn als een stenen dam die de rivier verlegt of een prachtige burcht waar mensen zich veilig, beschermd en thuis mogen weten.

Evangelie

In die tijd zei Jezus: Wie luistert naar mijn woorden en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.

Doe-opdracht

Op deze plek laten we onze steen achter. We gooien hem terug op de grond. Hierdoor vertrouwen we onze dromen en plannen toe aan Maria. We laten deze los in het geloof dat zij weet wat we graag willen en dat ze ons stuwt om onze dromen waar te maken. We vertrouwen haar ook onze angsten en pijn toe, alles wat als een steen op onze maag weegt, leggen we in haar handen. Maar we zijn ook dankbaar voor datgene waarbij wij onze steentje mochten bijdragen.

Gebed

*Maria, moeder van Jezus en moeder van ons allen,
In het achterlaten van deze steen drukken wij ons vertrouwen uit in u.
We houden onze dromen en angsten niet krampachtig vast, maar laten ze los in het geloof dat u weet wat goed voor ons is.
Wij zijn u dankbaar voor het mooie dat het leven ons heeft gegeven
en vragen u om hoopvol onze weg verder te gaan op het pad van de vrede.
Wees gegroet.*

Je kan de wandeling hier stoppen, of er zelf nog een stukje aanbreien in de omgeving.

**Bedankt om met ons
op tocht te gaan!**



MEImerwandeling 2021 Geraardsbergen

Door Landelijke Gilden fiets-, wandel- en autoroutes



Lengte: 0.95 km



Stijging: 13 m



Moelijkheidsgraad: 1/10



Driepikkel, 9500 Geraardsbergen, België



Driepikkel, 9500 Geraardsbergen, België

Bekijk op mobiel



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: © RouteYou



Eerste rustplaats



Oudenbergkapel