

# Meimertochten

Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  
komt men U, Maria, tegen ...

## Startplaats

**Gistel** Abdij Ten Putte  
7,7 km wandelen of fietsen

## Geniet van deze tocht

Ontdek ook de andere MEImer-  
wandelingen op [www.landelij-  
kegilden.be/meibedevoort2021](http://www.landelij-<br/>kegilden.be/meibedevoort2021)

Volg steeds de, op dat moment geldende,  
coronaregels

Hou het ook (verkeers)veilig met respect  
voor andermans eigendom en de natuur  
(laat dus geen zwerfvuil achter)

Het meibedevoortcomité is niet  
verantwoordelijk voor gebeurlijke  
ongevallen.



Ferm



# Op bedevaart gaan

Op bedevaart gaan  
is een tocht ondernemen  
en iedere tocht is een beeld  
van onze levensweg.  
Het is weggaan uit een plek  
waar we in onze aarde geworteld staan  
en vastzitten aan alles wat ons dierbaar is:  
ons huis, onze familie, onze vrienden,  
de veiligheid en de geborgenheid,  
om te gaan naar een plaats  
waar we hopen genezing en genade te ontvangen.

Op bedevaart gaan  
is vermoeid geraken  
en pijnlijke voeten krijgen,  
de ontmoediging bevechten  
en de bekoring bestrijden  
om langs de weg te blijven zitten.  
Het is ook de vreugde beleven  
dat iedere bocht in de weg  
een ander landschap opent  
en elke heuveltop  
een wijds gezicht schenkt.  
Het is de blijdschap ervaren  
van de aankomst op de bestemming,  
omdat men het gevoel heeft  
er thuis te komen bij een moeder of een vriend,  
die de deur opent op de eeuwigheid van God.



# Meimerwandeling Gistel

We starten de tocht **op de parking van de abdij Ten Putte in de abdijsstraat**. Wandel van de parking af en ga naar links, weg van de abij. De eerste straat rechts en dan aan het kruispunt naar links, de **Kloosterbrugstraat** in. Blijf volgen tot de **Nieuwpoortse Steenweg** en wandel die naar rechts op. In het centrum, net voorbij de kerk ga je rechtdoor de **Leegstraat** in. Daar kom je iets verder op je rechterkant het eerste Mariakapelletje tegen op de hoek van 't Hooghof. Hier staan we graag even stil.

## Aan de pelgrim

*Pelgrim*

*Sta op tijd eens stil  
Om te weten waar je staat  
Om zicht te krijgen op je leven,  
Op je unieke plaats tussen mensen,  
Op je eigen onvervangbare taak  
In de kleine*

*En de grote wijde wereld.*

*Pelgrim*

*Sta op tijd eens stil,  
Om achterom te kijken,  
Zie hoever je al bent,  
En kijk vooruit  
Om bij te sturen,  
Om richting te bepalen  
Om je te heroriënteren  
Op de etappe van morgen.*

*Pelgrim*

*Sta op tijd eens stil  
Al was het allemaal maar  
Om tot rust te komen,  
Om nieuwe krachten te verzamelen,  
Om met volle teugen te genieten  
Van het goede,  
Om verbondenheid te vieren.  
(Carlos Desoete)*

Wandel verder langs de Leegstraat tot je de eerste straat links kan inslaan, de **Veenstraat**. Ga op het einde op het T-kruispunt naar links

en wandel op het einde van de straat de **wegel** in naar rechts. Zo kom je uit op de **Zevekotestraat**, die je naar links opwandelt. Aan de overkant van klooster en school uit de jaren 1920-30, vind je naast huisnummer 55 de tweede Mariakapel.

## Gebed

*Maria*

*naar u komen  
langs wegen van vertrouwen  
is pelgrimeren naar de bron  
drinken aan water  
van heling en troost.*

*Naar u kijken*

*met ogen van verlangen  
is zoeken naar licht  
thuiskomen in een land van  
warmte en geborgenheid*

*U ontmoeten van hart tot hart*

*is geven en ontvangen  
ruimte vinden, adem, rust,  
moed en levenskracht, levenszin.*

*Bij u zijn*

*is mens mogen zijn  
pijn, verdriet en zorgen dragen.*

Wandel iets verder rechtdoor richting centrum en ga rechts de **Schoolstraat** in. Direct op de splitsing volg je de Schoolstraat naar links. Blijf rechtdoor volgen tot op het einde en ga dan links de **Sperestraat** in. Op het einde ga je naar rechts terug op de **Zevekotestraat**, die na een tijdje overgaat in de Nieuwpoortse Steenweg. Blijf rechtdoor volgen tot je aan de bushalte op de hoek een wegkapel ziet.

## Mijmering

*Je hebt hier een vergezicht over het weiland. Heb jij een vergezicht of een droom voor je leven? Wat heb je daarbij nodig? Breng dit bij God als je wilt (spreek het uit of schrijf het op).*

Wandel naast de kapel de **Claventweg** met keitjes en stenen in. Blijf deze volgen tot je op het einde uitkomt op de **Abdijstraat**. Ga daar naar links en in het midden vande weg, op het kruispunt met de Acht Zalighedenstraat, kom je aan het Naaikapelleke.

## Afscheid van onze overledenen in coronatijd

*Nabijheid was er amper voor een laatste gesprek en een zachte omhelzing.*

*Mensen waren er amper voor een stille begroeting en een gelovig gebed.*

*Er is nog tijd nodig om jouw overhaast gestolen leven in Gods handen neer te leggen.*

*Er zijn nog woorden nodig voor wat jou en ons overkwam en voor de leegte die je nalaat.*

*Het kruisje naast je foto spreekt van Jezus Christus en hoe Hij werd weggenomen.*

*Het spreekt van samenzijn jij bij Hem, Hij bij jou, wij bij jullie voorbij de scherpsnee van de dood.*

*'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven': was Uw belofte bij het graf van Lazarus.*

*Voor onze geliefde overledenen bidden wij: dat zij bij U geborgen mogen zijn door U geliefd en geheeld door U, eeuwige en barmhartige God. Amen  
(Bisschop Johan Bonny)*

Volg de **abdijstraat** opnieuw tot aan de abdij Ten Putte en wandel onder de boog het domein op. Na de ingangsboog ga je meteen rechts en achter het gebouw nog eens naar rechts de **wegel** op. Volg deze wegel langs de vijver tot op het einde aan de Kraaikapel.

## Wat je houvast is

*Wat je houvast is,  
blijf daaraan vasthouden,  
Wat je doet, blijf dat doen.  
Laat niet los.  
Loop snel en lichtvoetig,  
Zonder je voeten te stoten,  
zonder stof op te gooien.  
Veilig, blij en opgewekt;  
Ga bedachtzaam je weg  
en geniet er intens van.  
(Clara van Assisi)*

Wandel een stukje terug langs de vijver en ga op de splitsing van de **wegel** naar rechts. Op het einde van de wegel ga je weer rechts en dan net voor het witte gebouw naar links. **Achter de hoek van het gebouw** naar rechts, kom je bij de Godelieveput.

## Mijmering

*Water is van levensbelang. Water komt uit een bron. Uit welke bron put jij in je leven? Geeft dit verfrissing? Mediteer/ Denk na over de volgende teksten uit de bijbel: - Jezus zegt: "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken" (Johannes 7:37) - In Psalm 36:10 staat "bij God is de bron van het leven".*

**U mag nu terug naar de parking wandelen.** Rond de bomen, en terug naar links onder de boog. Hier eindig onze MEImewandeling. Dank voor uw komst, wij wandelden in gedachten met u mee.



### Mariakapel in de Leegstraat

Kapelletje uit het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw

- Trapgeveltje met spitsboogdeur
- Opschrift bovenaan de kapel "Onze Lieve Vrouw koningin van de Vrede"
- Bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009



### Mariakapel in de Zevekotestraat

- Eerste van de kapel 15-8-1988
- Naar aanleiding van het sluiten van het Mariaal jaar werd de eerste steen van de nieuwe kapel gelegd.
- Hulpbisschop Laridon verzorgde de plechtigheid.
- De KLJ zorgde voor een vlaggenzwaardemonstratie.
- De beeltenis van Maria zal door de slotzusters van de Abdij Ten Putte in ceramiek worden uitgevoerd.



### Wegkapel in de Nieuwpoortsesteenweg

- Wegkapelletje uit het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw, begin 20<sup>ste</sup> eeuw (Blijkens een vergelijking tussen kaarten van het Militair Cartografisch instituut, opmetingen 1883 en 1911)
- Het is een sober baksteengebouwtje met een rondboogpartaal tussen de pilasters.
- Bouwkundig ergoed sinds 14-09-2009
- Aangeduid beschermd stadsgezicht sinds 30-11-1997



### Naaikapel in de Abdijstraat

- Kleine kapel uit de eerste helft van de 20<sup>ste</sup> eeuw
- Witgekalkt beeld van de Heilige Godelieve en opschrift "Hier verscheen St. Godelieve weinige jaren na haar dood en naaide zonder naad."
- Bouwkundig ergoed 14-09-2009