

# Rozenkransbezinning Kalfort

De 15 beelden van de rozenkransweg achter de kerk, gebeeldhouwd door Herman De Cuyper in 1952, nodigen je uit om er langs te wandelen. Laat je raken door de intimiteit van de beelden, ondanks hun grote omvang. Hierbij een korte overweging bij elk van hen.

## De Blijde mysteries

### 1. De boodschap van de engel aan Maria

Maria geeft haar Ja-woord aan God wanneer een engel aan haar verschijnt en aankondigt dat zij de moeder zal worden van Gods zoon. Na de eerste schok, stelt de engel haar gerust en neemt Maria haar verantwoordelijkheid op. 'De Heer wil ik dienen' zegt ze, 'laat me mij gebeuren wat u hebt gezegd.' 'Ja' zeggen tegen het leven, je verantwoordelijkheid opnemen en het niet allemaal overlaten aan anderen die het maar moeten oplossen, het maakt het leven zoveel zinvoller.

### 2. Het bezoek van Maria aan Elisabeth

Elisabeth is blij met het bezoek van Maria en roept uit: "Gezegend ben jij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot". In haar Magnificat spreekt Maria uit dat ze 'ondersteboven' is. Gods droom van een wereld waarin machtelozen worden verheven en machtigen neergeslagen, daagt ons uit tot solidariteit met zij die uitgesloten zijn en leven aan de rand van de samenleving.

### 3. De geboorte van Jezus

God staat niet mijlenver af van onze wereld. Zijn zoon werd mens in de meest eenvoudige omstandigheden te midden van herders en eenvoudige mensen. Hij wil ons leven delen in al zijn aspecten. De geboorte van een kind, het wonder van het leven, vervult ons met vreugde, maar ook de onzekerheid voor de toekomst loert om de hoek. Herkennen wij hem ook in de mens die op ons pad komt en om hulp en aandacht vraagt?

### 4. De opdracht van Jezus in de tempel

Volgens de Joodse voorschriften gaan Maria en Jozef naar de tempel om hun Kind aan God toe te wijden. Met liefde en overgave zorgden zij voor Jezus en ze vragen om Gods zegen en hulp bij de opvoeding van hun kind. Dragen wij ook zorg voor wie en wat God ons heeft toevertrouwd?

### 5. De terug vinding van Jezus in de tempel

Verbijsterd stelden Maria en Jozef vast dat Jezus niet meer bij hen was nadat ze Jeruzalem hadden verlaten. Ze keerden terug om Hem te zoeken en vonden Hem precies daar waar ze gedacht hadden dat hij zou zijn: bij het onderricht in de tempel. Diegenen die naar Hem luisterden stonden verbaasd. Opvoeden is niet alleen een voorbeeld geven, een richting wijzen, ... maar ook durven loslaten en je kind met vallen en opstaan op eigen benen te laten staan.

## De Droeve mysteries

### 6. De doodsangst van Jezus

Wetend dat het moment van zijn afschuwelijke dood gekomen was, ging Jezus, samen met zijn leerlingen, naar de Olijfhof om er te bidden en steun te zoeken bij zijn Vader. Hoewel onomkeerbaar, blijft Jezus vertrouwen dat God hem niet in de steek laat ... nooit.

Een initiatief van



### **7. De geseling van Jezus**

Jezus wordt weggevoerd om gezeseld te worden. Zijn pijnlijke en afmattende doodstrijd begint en zij die het voor Hem hadden kunnen opnemen, lieten het afweten uit schrik en eigenbelang.

Hoe dikwijls geven ook wij 'niet thuis' en laten wij het afweten als mensen hulp van ons verwachten?

### **8. De doornenkroning van Jezus**

Om Hem belachelijk te maken en te bespotten wordt een kroon van doornen op Zijn hoofd gezet. Allen tegen één durven de soldaten het aan om Hem uit te lachen. Jaloezie doet soms vreemde dingen met mensen. Het is heel gemakkelijk om anderen met de vinger te wijzen, uit te lachen, zwart te maken, ... om zo ons eigen hachje te redden.

### **9. De kruisdraging van Jezus**

In al zijn kwetsbaarheid zien we Jezus struikelen, worstelen en vallen, ... maar ook weer overeind komen. Zijn vertrouwen in de Vader is eindeloos groot. De wreedheid van de leiders van het volk komt tot een afschuwelijke climax. De aanwezigheden van zijn moeder, Maria, die aan de kant van de weg staat en steun en bemoediging biedt, van Simon van Cyrene, die gedwongen wordt om zijn schouders te zetten onder de last van een ander, en van Veronica, die door de menigte dringt en het bezweette en bebloede gezicht van Jezus afveegt, vallen ons hier op.

Hoe dikwijls kunnen mensen die af te rekenen hebben met tegenslagen op onze aandacht, onze tijd en onze aanwezigheid rekenen?

### **10. De kruisdood van Jezus**

In de steek gelaten door alles en iedereen sterft Jezus op het kruis: "Waarom, God, hebt Gij mij verlaten?", vraagt hij zich af. Maar met herwonnen vertrouwen in zijn Vader legt Hij zijn geest in Gods handen.

Telkens opnieuw wordt Jezus 'gekruisigd' wanneer we met woorden en daden schade berokkenen aan anderen, vaak diegenen die ons het nauwst aan het hart liggen.

## **De Glorierijke mysteries**

### **11. De verrijzenis van Jezus**

De vrouwen, vroeg ik de morgen, vonden de steen van het graf weggerold, het graf was leeg. Ze zochten het Leven bij de doden en herkenden Hem niet in de jonge man die hen de weg wees naar Galilea. Heel langzaam drong het tot hen door: "Resurrexit sicut dixit", "Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft".

Telkens wanneer wij voor anderen een rots weggrollen, een barrière wegnemen, iemand ontzorgen, gebeurt die verrijzenis opnieuw.

### **12. De hemelvaart van Jezus**

Voor hun ogen stijgt Jezus ten hemel. Ze zullen zich wel verloren, in de steek gelaten, geschokt gevoeld hebben. Hij verdwijnt uit het zicht maar ze voelen de verantwoordelijk sterker worden om Zijn verhaal verder te vertellen en uit te dragen 'tot aan het uiteinde van de wereld', zoals Hij hen gevraagd heeft.

Laten we zelf ook blijven getuigen van wie Hij was en wat Hij heeft gedaan.

### **13. De zending van de heilige Geest over Maria en de Apostelen**

"Ontvangt de heilige Geest", zegt Jezus tegen zijn apostelen. De geest gaf hen de kracht en de moed om naar buiten te treden. Van alle uithoeken van de tot dan bekende wereld, waren ze gekomen en toch spraken ze allemaal dezelfde taal en verstonden ze mekaar. We zijn allemaal geroepen om net als de apostelen naar buiten te treden en getuigen van Jezus' Blijde Boodschap.

### **14. De tenhemelopneming van Maria**

Maria zorgt nu met moederlijke genegenheid voor ieder die bij haar op verhaal wil komen. Op haar voorspraak mogen wij rekenen als het leven zwaar is om dragen, als we op zoek zijn naar perspectief, uitzicht en inzicht. Zij wacht op ons, bij haar mogen we 'thuis' komen, zij heet ons welkom op elk moment van ons leven, zij begrijpt ons, zij luistert naar ons.

Mag Maria ook voor ons diegene zijn die ons op adem laat komen, mag Maria ook onze moeder zijn?

### **15. De kroning van Maria in de hemel.**

Door "Ja" te zeggen stemde Maria toe om moeder te worden van Jezus en van heel de mensheid. Als een koningin blijft zij met ons begaan en draagt ze ons op de moeilijkste en zwaarste momenten van het leven. Zo iemand verdient een kroon! Wees gegroet, Maria, ...

