



Shutterstock



Shutterstock



Shutterstock



Kruidige Provence

Zes dagen van 8 tot 13 augustus met Anne Vandenborre

Shutterstock

In het noorden van de Provence ligt de Vaucluse. Vanaf midden juni bloeit hier de lavendel die de heuvels paars kleurt en samen met de Provençaalse kruiden de streek een bijzonder parfum geeft. De streek is rijk aan heuvels en bergen, bergengtes en kliffen van oker, kleine, pittoreske dorpjes met huizen rondom het kasteel, kleurrijke markten, een zonovergoten keuken en Provençaalse tradities. De Mont Ventoux is hier nooit ver weg.

Dag 1

Samenkomst in het station van Brussel-Zuid voor de TGV-rit naar **Avignon**. Per autocar naar het hotel in Seguret.

Dag 2

Vertrek naar **Sault**, een Provençaals stadje op het plateau van de Vaucluse. Hier bevinden we ons in het hart van de lavendelstreek, met in juni de uitgestrekte lavendelvelden aan de rand van de Mont Ventoux en de Vallée de la Nesque. We bezoeken een bio-boer en een kleinere distilleerderij waar de lavendelteler vertelt hoe hij uit lavendel en andere aromatische planten de etherische olie wint. Namiddag rijden we naar de **Mont Ventoux** met zijn weidse uitzichten.

Dag 3

Vaison-la-Romaine heeft al heel wat jaren op de teller en dankt haar naam aan de Romeinen die haar groot maakten. Het amfitheater met meer dan 6.000 plaatsen, de vele ruïnes van villa's en thermen en de Romeinse brug getuigen van dit verleden. Na de val van het Romeinse rijk, voelden de inwoners zich niet meer veilig en trokken ze zich terug op de makkelijker te verdedigen hellingen. Zo ontstond de bovenstad met zijn middeleeuwse straatjes. Hier ontvouwt zich een prachtig vergezicht op de Mont Ventoux. Elke dinsdagmorgen houdt men hier een **bijzondere markt** met Zuid-Franse kleuren en smaken. Ook La Garde Adhémar staat op het programma, een voormalige bolwerk bovenop een rotspunt, dat tot de mooiste dorpen van Frankrijk gerekend wordt. Midden in het dorpje staat de romaanse Saint-Michel kerk uit de 12de eeuw. Op de terrassen onder de kerk laten we

ons bedwelmen door de heerlijke geuren van de prachtige kruidentuinen **Jardin des Herbes**, met meer dan 200 verschillende soorten planten. Een werkelijk opmerkelijke tuin (keurmerk Jardin Remarquable) die bovendien een prachtig panorama biedt.

Dag 4

Als u het silhouet ziet van de **Dentelles de Montmirail**, begrijpt u direct waar de naam 'mons mirabilis' (bewonderenswaardige berg) vandaan komt. De uitloper van de Mont Ventoux met zijn meer dan 1.000 pieken en piekjes lijkt wel een stenen kantwerk (dentelle). Op de hellingen liggen pittoreske dorpjes die bovendien beroemd zijn om hun uitstekende wijnen. Eén ervan is **Séguret** waar we verblijven. We maken tijd om zowel het dorpje met zijn architectuur en tradities te verkennen als de natuur errond waar we op zoek gaan naar kruiden. En we sluiten deze dag niet af zonder een bezoek aan een **wijnkelder**. Séguret telt niet minder dan achthonderd hectare aan wijngaarden. Het dorp heeft zijn eigen Appellation dat is verdeeld over drie 'terroirs' die verschillen qua bodem en waar verschillende druivenrassen gekweekt worden die bij de vinificatie gemengd worden tot een heerlijke frisse elegante wijn met een heel eigen karakter.

Dag 5

Vandaag gaat het richting **Nyons**, beroemd voor zijn zwarte olijven. De olijfolie kreeg het AOP keurmerk en wordt geproduceerd in de Coopérative du Nyonsais (**Coöperatie van Nyons**) waar we het productieproces kunnen volgen vanaf de oogst van de vruchten tot het eindproduct. Hier worden ook nog steeds de scourtins gemaakt, gevlochten mandjes uit kokosvezel die als filter gebruikt worden bij het persen van de olijfolie. Bezoek aan een privétuin.

In de namiddag gaat het richting **Taulignan** waar tot het einde van de 19de eeuw de zijde-industrie een belangrijke rol speelde en waar een bezoek aan het **zijderupsenmuseum** niet op het programma mag ontbreken.

Dag 6

Als afsluiter brengt u een bezoek aan **Avignon**, stad aan de Rhône die in de 14de eeuw tijdelijk de christelijke hoofdstad was waar de paus zetelde. Avignon wordt omgeven door imposante vestingmuren met een lengte van 4,5 km en gedomineerd door het immense pauselijk paleis waarachter de Jardins des Doms ligt, een eeuwenoud stadspark. Van hier heeft u een prachtig zicht op de Pont Saint-Bénézet die beter bekend staat als de Pont d'Avignon uit het kinderliedje. Namiddag terugreis naar Brussel-Zuid met de TGV.

1.565 euro/persoon

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 297 euro

Inbegrepen

TGV Brussel - Avignon, vervoer ter plaatse per luxe autocar, 5 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in de Hotellerie du Domaine de Cabasse, middagmaal dag 2 en dag 5, picknick dag 4 en 6, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen

overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Treingegevens (o.v.)

08/08: Brussel Zuid 12u59 ▶ 18u18 Avignon
13/08: Avignon 15u45 ▶ 20u43 Brussel

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist