



MAARKEDAL-NUKERKE

Bakens in het landschap in de Vlaamse Ardennen

Bekijk op mobiel



Routegegevens

<u>Aantal kilometer:</u>	9,2 km
<u>Parcours:</u>	enkele lichte beklimmingen
<u>Troeven:</u>	* Muziekbos en vergezichten * Exclusieve wegen * Landschapskunstwerken * bos en beken
<u>Startplaats:</u>	Kerk van Louise-Marie, Maarkedal, Louise Mariestraat 15
<u>Parking:</u>	Voldoende aan de kerk
<u>Signalisatie:</u>	RouteYou via QR-code, van 19/02 tot 21/03 oranje pijlen LG

Belangrijke richtlijnen!

- Waterdichte schoenen zijn aangewezen. Er zijn enkele paden die modderig kunnen zijn. Niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.

Met dank aan Landelijke Gilde Maarkedal

Routebeschrijving

Vertrek aan de kerk van Louise Marie, Rechts afslaan en de eerste weg links. Deze weg blijven volgen tot hij overgaat in de Boskantdreef. Rechtdoor blijven lopen in de Boskantdreef. Op de T splitsing linksaf Boskant. Op het einde van de straat links (Vlaamse Ardennenstraat) en onmiddellijk weer rechts. Blijven volgen tot aan de Donderij. Aan de Donderij rechts en bij de eerste splitsing links de Wolvestraat in. Als de Wolvestraat overgaat in een weg blijven rechtdoor lopen. Op het einde rechts Terbeke in. De eerste weg links inslaan, de Voetweg. Het brugje onder de spoorweg nemen en de Balingweg verder volgen. Aan de splitsing van de Balingweg rechtdoor tot aan de Spichtenberg. Aan de Spichtenweg naar links. De straat blijven volgen tot de Keizerrei. Daar naar rechts. 2^e straat links afslaan, Ommegangstraat (drukke baan) en onmiddellijk rechts afslaan, Ten Bergestraat. Aan de splitsing rechtdoor. Op het einde links de Savooistraat in. Onmiddellijk rechts in de Wijngaardstraat. Bij de splitsing de weg recht door volgen. Onder de brug van de spoorweg naar Maneschijn. Bij de splitsing blijven rechtdoor lopen richting Muziekbos. De Muziekbosstraat volgen. Altijd rechtdoor tot een T splitsing en dan naar links, je komt in de Rijkswachtdreef. Eerste rechts, de Kastanjestraat. Deze blijven volgen tot de splijting. Rechtdoor de Boetzittingstraat. Op het einde links naar de La Salettestraat en daar zie je de kerk terug staan.

Ontdek de route en win !!!

Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langs de route en stuur deze digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto's een weekendje 'Logeren in Vlaanderen' ter waarde van 250 euro.

Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze FB pagina. Indien je dit niet wil, gelieve expliciet te vermelden bij het doorsturen van jouw foto's.



Beter Buiten wandeling

MAARKEDAL-NUKERKE

Bakens in het landschap in de Vlaamse Ardennen



Enkele hoogtepunten



1. De kerk van Louise-Marie

De OLV La Salettekerk is de parochiekerk van Louise-Marie, een gehucht op de grens van Maarkedal en Ronse. De eerste steen werd gelegd in 1850 en op die dag stierf de eerste Belgische koningin, Louise Marie van Orléans, wat de naam van het dorp zou verklaren.

2. Kunstwerk "Deurnis" - Jan Detavernier

Langs de Boskantdreef groeit een 'deurnis', een portaal naar de natuur en een plek die je even mag doen twijfelen of het pad reizen betekent ... Geborgen in zijn nis wordt de vlucht bepaald. De ontwerper stond zelf in voor de realisatie.

3. Kunstwerk "Bakstenen tapijt" – Floris Vincke en Thijs Urban

Dit architectenduo ontwierpen dit landschapskunstwerk langs de trage weg. De jury loofde het mooie evenwicht tussen een interessant beeld enerzijds en de functionele toepassing anderzijds. "Eender dan het toevoegen van een meubel in het landschap, kan het landschap hier zelf meubel worden. Het specifieke, herkenbare profiel van dit pad wordt gebruikt als mal. Dit levert een meubel op dat niet zomaar in een andere context geplaatst kan worden, maar verankerd ligt in het landschap."

4. "Het Mijntje"

Onverwacht duikt een kleine voetgangerstunnel op onder de spoorweg.

5. De Spichtenbergtunnel

De tunnel van Louise-Marie of Spichtenbergtunnel heeft een lengte van 414 meter. De tunnel op het spoorwegtraject Oudenaarde-Ronse werd in 1857-1861 aangelegd van Gent naar Saint-Ghislain. De spoorwegtunnel loopt deels onder de Spichtenberg (105 meter) en de Kafhoek. Tijdens WO I dynamiteerden de Duitsers de tunnel bij de terugtrekking in 1918. In augustus 1944 werd de tunnel ook gesaboteerd door een gekantelde locomotief. Hij werd pas vrijgemaakt door de Engelsen na de bevrijding. De tunnel diende als schuil-plaats voor de Duitse rijksmaarschalk Hermann Göring en volgens het dagregister overnachtte Adolf Hitler in de tunnel in december 1940. Op een winterdag in 1966 gleed een stuk van de Spichtenberg naar beneden tot over de spoorwegbedding, net vóór de ingang van de tunnel, waardoor het treinverkeer Oudenaarde-Ronse meer dan een jaar onderbroken was.

6. Geuzentoren

Op het hoogste punt in het Muziekbos vind je deze 10 m hoge toren, gebouwd uit ertssteen. Ze deden vroeger dienst als strafplaats. Sinds kort kan de toren weer bezocht worden. In de nabijheid hiervan bestond een plek met een hoge boom met een kruis, die "t Zietie" (moeten gaan zitten) genoemd werd, wat wellicht verwijst naar "in de gevangenis opgesloten worden". De boom is nu gerooid.



Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze **website** <https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten> of onze **Facebookpagina** 'Beter Buitenwandelingen'

Beter Buiten wandeling